



Voor al wie in U gelooft,  
wordt het leven veranderd, niet weggenomen.

Het heeft de Heer behaagd tot Zich te roepen de ziel van Zijn trouwe dienares,

**MEVROUW**

# Georgette STRUBBE

**echtgenote van de Heer François LAMPO**

geboren te Uitkerke op 15 januari 1928 en gesterkt door het Sakrament van de zieken overgegaan naar het eeuwige leven te Lissewege op 14 augustus 1971.

Dit melden U met diepe droefheid, maar onderworpen aan de Wil van God :

De Heer François LAMPO, haar echtgenoot ;  
De Heer en Mevrouw Urbain VANDECASTEELE-LAMPO en kinderen Regina, Anita en  
Christian,  
De Heer en Mevrouw Roger LONNEVILLE-LAMPO,  
De Jongeheer André LAMPO,  
Mejuffrouw Marie-José LAMPO,  
De Jongeheer Robert LAMPO,  
Mejuffrouw Linda LAMPO,  
De Jongeheer Ronny LAMPO,  
De Jongeheer Luc LAMPO, haar kinderen en kleinkinderen ;  
De Heer en Mevrouw Cyriel STRUBBE-DECLOEDT, kinderen en kleinkinderen,  
haar ouders, broeders en zusters ;  
De families STRUBBE, LAMPO, DECLOEDT, PAYEN en ROELS, de neven en nichten ;

Zij nodigen U vriendelijk uit op de H. Eucharistieviering in de parochiale kerk van O. L. Vrouw Bezoeking te Lissewege, op **DONDERDAG 19 AUGUSTUS 1971 te 9 u. 30**, gevolgd door de teraardebestelling op het kerkhof van Lissewege.

Samenkomst aan de kerk.

HEER JEZUS, GEEF HAAR ZIEL DE EEUWIGE RUST.

Europastraat 32, 8381 Lissewege.

Druk J. Vogels, Blankenberge

Aannemer van Begrafenissen :  
Pol Van Wulpen-Reyns  
Notebaertstraat. Blankenberge