

FERRANDIS





Op zondag 8 mei 1966
mocht ik voor de eerste keer
te COMMUNIE gaan en zo
helemaal meedoen in de hei-
lige Mis, met vader, moeder
en gans het gezin.

"U gaf vandaag, Heer Jezus,
Uw heilig Lichaam ook aan mij
dit maakt mij en mijn ouders,
gelukkig en zo blij."

Marleen Verbeure

Kerk van het Onbevlekt Hart
van Maria en H. Margareta
Knokke.

