



Dankbare herinnering  
aan de dag waarop

**Caroline Pauli**

met haar ouders en haar vriendjes  
voor het eerst volledig  
heeft deelgenomen  
aan de H. Eucharistieviering.

zondag 14. mei 1972

O.-L.-Vrouwkerk Assebroek