

"Wie in Mij gelooft zal leven".

†

In de vrede van Christus ruste voor eeuwig
MEVROUW

Ivonne STRUBBE

Echtgenote van Cyriel GALLE

Geboren te Uitkerke op 10 februari 1931 en
godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-Jan
te Brugge op 27 februari 1990, gesterkt door
het sakrament van de zieken.

"Gij neemt het leven, God, niet van ons
af. Gij maakt het nieuw; dat geloven wij
op Uw woord en als ons aardse huis -
ons lichaam - afgebroken wordt, heeft Jezus
al een plaats bereid in Uw huis, om daar
voorgoed te wonen" (Prefatie).

"Eenmaal uit de aarde genomen, zal het
lichaam in de schoot van de aarde terug-
keren. Maar de ziel komt uit God en wordt
uit de banden van het lichaam losgemaakt
om tot God terug te keren".

Passende teksten zijn het bij het overlijden
van deze nog niet zo oude vrouw, daags
voor Aswoensdag; de dag waarop wij her-
innerd worden aan de vergankelijkheid en
onberekenbaarheid van ons leven hier op
aarde. Onze beloning en ons geluk liggen
niet altijd hier; meestal niet zelfs. Stil
heeft de dierbare overledene ons verlaten,
maar uitgeput van krachten na wekenlange
ziekte. Het doet pijn zo onverwacht moeder
te moeten verliezen. Zij was echter ook
een gedoopte vrouw, kind van God. Voor
zijn kinderen beloofde God niet het einde
van het leven, maar de overgang naar een

ander, gelukkiger leven, bevrijd van alle
lasten, pijnen en moeilijkheden uit dit aardse
bestaan.

"God, wij bidden, dat er niets van dit
mensenleven verloren zal gaan; dat wat zij
geleefd en gedaan heeft ten goede zal kom-
men aan deze wereld; dat al wat haar
heilig was, geëerbiedigd mag worden door
de mensen die na haar komen en dat zij
in alles waarin zij groot is geweest tot ons
mag blijven spreken, nu zij gestorven is".

Dierbare echtgenoot, mijn vroeg heengaan
zal je diep getroffen hebben, maar ik dank
voor je begrip en kommer om mij.

Dierbare kinderen, dank om de hulp en
de vele bezoeken tijdens de lijdensdagen
in de kliniek. Wij voelden allen meer dan
wij konden zeggen. Blijft samen met vader,
bewaart de vrede en vergeet mij niet in uw
gebed.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Cyriel Galle,

Eric en Marie-Rose Goes-Galle
en dochter Nathalie,

Danny Galle,

Paul en Carine Vermeulen-Galle

en kinderen David, Jonas(†) en Patsy,

Marnix en Krista Decléer-Galle,

Peter Galle,

De families Galle, Strubbe, Decléet
en Peere,

danken U voor de blikken van deelneming
en gebeden.

Rouwleiding J. Costenoble, Dudzele
Druk Scherpereel, Brugge