

†

BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Georgette STRUBBE

echtgenote van de Heer

François LAMPO

geboren te Uiterkeke op 15 januari 1928
en gesterkt door het Sakrament van
de zieken overgegaan naar het eeuwige
leven te Lissewege op 14 augustus 1971.

In het evangelie van Matteüs lezen wij :
„Oordeelt niet, opdat gij niet geoor-
deeld wordt.

Want met het oordeel dat gij velt,
zult gij geoordeeld worden
en de maat die gij gebruikt,
zal men ook voor u gebruiken.”

(Mat. 7.1-2)

Laat ons dan mild zijn voor haar,
die bezweken is onder de lasten
van haar leven.

Bidden wij om vergeving.

Dat haar bestaan niet tevergeefs ge-
leefd werd.

Laat ieder van ons zich uitgenodigd
weten

om de verantwoordelijkheid, die zij ons
nalaat, moedig en vertrouwd te dragen
tot in Gods handen.

Dat wij er samen zorg voor dragen,
dat haar kinderen de geluक्सkans krij-
gen, die zij op aarde gemist heeft.
Dan zal zij in hun hart en bij God
rust vinden voor haar ziel.

De Heer François LAMPO,

Zij kinderen en kleinkinderen,

De families STRUBBE, LAMPO, DECLOEDT,
PAYEN en ROELS,

danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Druk J. Vogels, Blankenberge