

†

Ontredderd en bedroefd vragen wij u te bidden, met ons, voor het leven, zo plots afgebroken van

DE HEER

Cyriel GALLE

Echtgenoot van wijlen Ivonne STRUBBE

geboren te Lissewege op 8 april 1928 en overleden te Dudzele op 22 februari 1993.

Op een uur dat de mens er niet aan denkt, komt de Heer en roept ter verantwoording. Is ons leven in dienst van onze Heer en dus van de eeuwigheid? Dat is de grote vraag bij leven en dood. Want, wat baat het de mens alles of weinig te hebben, te kunnen, te genieten; één zaak alleen telt ten lange laatste: de eeuwigheid en hoe wij er zullen verschijnen over ons leven dat voorbij is of dat vele jaren telde of minder. De overledene kenden wij als een werkzaam man, die hield van zijn dagelijks werk. Hij was bezorgd voor zijn materiaal. Het binnenkort op rust gaan boezemde hem een beetje schrik in. Enkele jaren geleden was het overlijden van zijn echtgenote hem zeer zwaar gevallen. Hij voelde die leegte heel sterk aan en voelde de zorg voor zijn kinderen en kleinkinderen nu moeder er niet mee was.

Wij, die hem kenden, staan er allen een beetje verslagen bij. Wat kan het leven vlug voorbij zijn! Onwillekeurig vragen wij ons af of wij geen tekorten hadden tegenover de overledene. Het zijn van die momenten in het leven, waarin de mens zijn onmacht sterk aanvoelt en wij de

woorden van de Heer begrijpen: "Weest waakzaam, want gij kent noch dag noch uur. De dood kan komen als een dief in de nacht, 's morgens vroeg of 's avonds laat; daarom weest altijd waakzaam". Woorden voor ieder van ons.

In onze hulpeloosheid wenden wij ons tot de Heer en bidden: "God, onze Schepper en Vader, wij zijn bedroefd om het afscheid van vader, die wij nog vele jaren in ons midden wensten te zien. Wij danken U voor alles wat in zijn leven mooi en edel was. Schenk hem vergiffenis waar hij mocht gefaald hebben en toon ons dat Gij, tot over de dood heen, een God zijt van trouw en barmhartigheid. Door Christus, onze Heer. Amen".

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb jullie nu verlaten; het zal jullie pijn doen, toch hopen wij elkander terug te zien in de eeuwigheid, samen ook met moeder. Als wij God niet vergeten, blijft ook Hij niet afwezig uit ons leven.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Eric en Marie-Rose Goes-Galle
en Nathalie,
Danny Galle,
Paul en Carine Vermeulen-Galle,
David, Jonas (†) en Patsy,
Marnix en Krista Decler-Galle
en Diego,
Peter Galle en verloofde Nadia,

danken u voor de blijken van deelneming en gebeden.

Rouwleiding J. Costenoble, Dudzele
Druk Scherpereel, Brugge