



Wij bidden U voor het eeuwig geluk van

Mevrouw Ingrid DELATERE

echtgenote van de Heer Alfons STRUBBE

geboren te Brugge op 14 maart 1950
en godvruchtig overleden op 22 maart 1980
in het A.Z. Sint-Jan te Brugge
voorbereid door het ontvangen van
de Sakramenten der Zieken
en de Apostolische Zegen.

Bij de dood van zulk een jonge vrouw staan we verslagen en sprakeloos. We voelen de onzekerheid van ons bestaan. We beseffen dat de mens, met alles wat hij kan presteren, tenslotte een arm, hulpeloos wezen is. En als we niet zouden geloven in God, in wiens macht en liefde we allen geborgen zijn; als we niet zouden geloven in een eeuwig leven, in een voortbestaan na de dood... ja, dan zouden we ons bestaan ervaren als zinloos en absurd.

Normaal had Ingrid nog veel kunnen verwachten van het leven. Maar vooral de laatste weken was ze gaan inzien dat haar ziekte zeer ernstig was. Ze heeft die beproeving moedig gedragen. Innig heeft ze mee gebeden bij de Ziekenzalving. Ze heeft er haar leven in Gods handen gelegd. En toch: hoe moeilijk moet het haar gevallen zijn afstand te nemen van haar man, haar kinderen en haar moeder...

Maar dezen, haar naaste familieleden, hebben haar tijdens haar ziekte met een bewonderenswaardige moed en toewijding bijgestaan. Aldus, misschien onbewust, beantwoordend aan de oproep die God tot ons richt langs de zieken: « Steek een handje toe! » — « Breng wat gene-

genheid en troost. » — « Wat ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan Mij gedaan. »

God, wij bidden U dat het lijden van deze jonge vrouw moge overgaan in de vreugde van de verrijzenis.

Wij wragen U ook dat zij, levend bij U, mag waken over haar man, haar kinderen en over haar moeder.

Mogen zij allen die met haar verbonden waren, nu ook, omwille van haar dood, dieper met elkaar verbonden zijn.

En laat haar voortleven in haar kinderen, in hun hart en in hun levensduur, in hun gedachten en in hun geweten. Amen.

De Heer Alfons STRUBBE,

De Jongeheer Benny STRUBBE,

De Jongeheer Leslie STRUBBE,

De Jongeheer Kurt STRUBBE,

Mevrouw (Frans DELATERE †) - ANNICAERT,

De Heer en Mevrouw

Cyriel STRUBBE -DECLOEDT,

De families DELATERE, STRUBBE,

ANNICAERT en DECLOEDT

DANKEN U

voor uw gebeden en blijken van deelneming.

Rouwleiding A. De Brabander,
Dammestw. 25 Dudzele - tel. 59 91 43
Druk Scherpereel, Brugge